

De schepping

God heeft alles geschapen. Dit is een bijbels gegeven dat we niet alleen in Gen. 1 en 2 lezen, maar dat we tegenkomen op vele bladzijden van de bijbel, lees hiervoor ook Job 38 en 39, Psalm 104 en Jesaja 40. Scheppen is iets uit niets maken. Beter nog, iets uit niets tevoorschijn roepen. Want zo doet God. Hij spreekt en het is er, Hij gebiedt er het staat er, Ps. 33:9. Alle dingen van de wereld, waren er dus niet voordat God het geschapen heeft. Alleen God was er. Altijd al. Van eeuwigheid af is God er geweest en zal er altijd zijn. Er is dus onderscheid tussen de schepping en het schepsel.

Een eigentijdse weergave: Artikel 12: De schepping

Wij geloven dat God de Vader hemel en aarde en alle dingen geschapen heeft door Zijn Woord, Zijn Zoon. Ook geloven wij dat Hij Zijn schepping onderhoudt en regeert. Hij doet dat, opdat wij Hem zullen dienen. God heeft ook de engelen geschapen. Ze worden door Hem uitgezonden om de uitverkorenen te dienen. Sommige engelen zijn van God afgefallen, in het eeuwig verderf. Anderen zijn door Gods genade staande gebleven.

De gevallen engelen zijn de duivelen en de boze geesten (demonen). Ze zijn vijanden van God en van alles wat goed is. Zij willen alles wat God doet kapot maken, vooral in de kerk en in het leven van de gelovigen. Om hun misdaden zijn ze veroordeeld tot de eeuwige straf.

De mening dat engelen niet bestaan wijzen we af. Dat is ook het geval met de bewering dat de duivelen altijd al slecht zijn geweest. Dat is niet waar. God heeft ze goed geschapen, maar zij zijn door eigen schuld slecht geworden.

(uit: Een eigentijdse weergave, door dr. W. Verboom)

Scheppen is:

Iets uit niets tevoorschijn roepen!

Op de **eerste** dag schiep God het licht,
op de **tweede** dag heeft God de dampkring ingericht.
Op de **derde** dag schiep God gras, kruid en bomen,
op de **vierde** dag deed Hij de hemellichten komen.
Op de **vijfde** dag zijn vissen en vogels voortgebracht.
Op de **zesde** dag het vee en het menselijk geslacht.
De **zevende** dag heiligde God.

Engelen

Serafs/Serafijnen
Cherubs/Cherubijnen
Engel des Heeren
Aartsengelen,

- Gabriel
- Michael

Gevalen Engelen

Duivel (diabolos = lasteraar, de door elkaar gooier).
Demon (= boze geest, duivel)
Satan (= tegenstander)
Beëlzebul, de overste van de duivelen.

De schepping

Genesis 1 t/m 4

z	h	e	m	e	l	a	z	o	n
a	d	a	m	v	i	d	g	s	a
a	v	e	e	a	c	a	h	t	c
r	u	s	t	d	h	g	o	e	h
d	k	p	a	s	t	o	f	r	t
e	e	i	j	v	r	o	u	w	r
h	n	z	i	e	l	d	i	e	r
e	n	e	t	g	m	a	a	n	o
r	i	b	b	e	n	e	m	a	n
d	s	l	a	a	p	b	o	o	m

aarde	kennis	slaap
adam	licht	spijs
boom	maan	sterren
dag	man	stof
dier	nacht	vee
eva	ribben	vrouw
hemel	rust	ziel
hof		zon

“God was”

Om over na te denken:

- Wat is de bedoeling van de rustdag na zes dagen werken?
- Op veel scholen is de evolutietheorie verplichte leerstof. Hoe moeten we daarover denken?
- In de bijbel wordt veel gesproken over engelen. Zoek deze plaatsen eens op, wat is hun taak? Is de wereld nog vol engelen?
- In de preek hoorden we: ‘*Ons leven is ten diepste bestemd als liturgie voor God*’. Wat bedoelen we daarmee?